

Zaterdag
9 juli
2022

KAMPNIEUWS

De krant voor en door jou



Nienke en Jasmijn

De redactie

Wie zijn die rare mensen?

Nienke:

Nienke, wie kent haar niet? En ken je haar niet als Nienke, dan is ze wel bekend als Sterre. Ze loopt nog niet zo heel lang mee met de St. Jorisgroep, maar bezit inmiddels bijna de meeste scoutingkennis binnen de groep. Buiten scouting is Nienke graag creatief in de weer en met haar EHBO-koffer staat ze klaar om ieder been dat afgehakt moet worden aan te pakken.

Nienke heeft in ieder geval heel veel zin om voor jullie allemaal de Kampkrant te schrijven, te bewerken en te publiceren.

Jasmijn:

Jasmijn, al lang actief binnen scouting St. Joris en inmiddels ook een zeer ervaren kampkrantredacteur.

Buiten scouting werkt ze met kinderen met dyslexie, dus spellingfouten in de kampkrant worden niet getolereerd. Ze is niet te beroerd om even een lesje spelling te geven, mocht dat nodig zijn. Verder wenst ze jullie allemaal veel plezier met het lezen van deze krant. Mochten jullie vragen hebben, laat het dan vooral weten. Schroom niet om jullie inspiratie de vrije loop te laten gaan en leuke stukjes in te dienen bij de kampkrant.

Fijne week namens ons allebei!



Spreek van de dag

Met confetti in je reet
is het feest
bij elke scheet!



23 °C | °F

Neerslagkans: 10%
Luchtvochtigheid: 58%
Wind: 18 km/h

We beginnen de dag met 13°C en een beetje zon. Later op de dag loopt de temperatuur op tot 23°C. Mogelijk komen de wolken ook nog even gedag zeggen. Wellicht meer dan we willen, maar misschien ook niet. Wie zal het zeggen?

Staat jouw stukje morgen ook in de kampkrant?

Bij de blokhut staan drie laptops waarop je een stukje kunt typen voor in de kampkrant. Dit kan over van alles gaan;

- Wat je hebt gedaan die dag
- Leuke tips of weetjes
- Grappige anekdotes of gebeurtenissen
- Iemand die je voor schut in het zonnetje wilt zetten
- Iets totaal randoms

Cromvoirt, kan je dat eten?

Nee, je bent niet de enige die geen idee had van het bestaan van Cromvoirt. Inmiddels zijn jullie waarschijnlijk wel op de hoogte dat dit een plaats is in Brabant, daar waar het altijd gezellig is. Aangezien we hier een week gaan vertoeven met ons allen, is het wel zo passend om wat meer te weten over deze memorabele plek. Bij deze een lijst met de hoogtepunten van Cromvoirt:

1. Scouting St.Joris is aanwezig van 9 t/m 15 juli.

Bedankt voor het lezen van dit stuk. Hopelijk zijn jullie nu op de hoogte van alle ins en outs van Cromvoirt.



Femke en Marieke luchten hun hart

Hey hey, lang niet gezien! We zijn weer terug hoor, na een heel zwaar ja. Vol met school, feestjes en geïmproviseerde opkomsten. Het kamp begon gelijk al zwaar, we moesten 3 meter lopen naar de auto, die ons naar het station bracht en we ZELF naar de trein moesten lopen. Na een vermoeiende treinreis van 1 uur, kwamen we aan in de veelste grote stad 's Hertogenbosch. We hadden geen idee dat Cromvoirt niet groter was dan 1 winkel en 3 huizen, dus reed er natuurlijk alleen maar een klein busje waar 5 mensen in konden. Aangezien dit de laatste bus was zaten we vast op het supergore station. Koen ging uiteraard helemaal niks doen om ons daar weg te halen, dus moesten we zelf maar het hef in handen nemen. De leiding was net zo lui als Koen en ze wouden ons niet ophalen..

In plaats daarvan vonden ze het een goed idee om ons een route van 100 km te geven. Na veel gekreun en gesteun van Gijs (wij zeurden helemaal niet, wij gingen braaf lopen, we hadden wel zin in een lawa) begonnen we maar aan onze tocht. De kilometers kropen voorbij, we dachten dat dit het einde van ons leven zou zijn, dat we opgegeten zouden worden door de muggen of dood zouden gaan van vermoeidheid. De boeren die op hun trekkers naar ons toeterde vrolijkte ons wel een beetje, maar dan ook maar een heel klein beetje op. 8 uur later kwamen we eindelijk aan op het kampterrein. nou, dit was nog maar een klein deel van onze vreselijke dag, maar we moeten verder met de keuken opbouwen, ander is Gijs echt niet meer te genieten. Tot morgen, xx Femke en Marieke

	6				4			
	5			1	3			
		4	6	3				2
	3	9				5	6	
		8		5		4	9	
5			7	6				
9					2			
		3		9		7	5	
4	8			7	5			

Debatteren maar!

De leiding heeft iedere ochtend recht op een ontbijt op bed.

Eens of Oneens

Oké, nu echt.

Er is natuurlijk nog wel het een en ander te vertellen over Cromvoirt. Cromvoirt is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Vught. Het is een lintvormig straatdorp.

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Vught

Coördinaten: 51 39 39 NB, 5 13 56 OL

Inwoners: 795

Postcode: 5266

Netnummer: 0411

Woonplaatscode: 1620

De nederzetting Cromvoirt moet omstreeks 1100 zijn ontstaan op de overgang van hoger gelegen zandgronden en het laaggelegen stroomdal van de Maas. Om overstromingen te voorkomen werd het dorp beschermd door een ringdijk. Deze is tegenwoordig nog in het landschap te zien als de Cromvoirtse dijk. De dijk was niet altijd betrouwbaar en wateroverlast kwam veel voor.

Bezienswaardigheden: Sint-Lambertuskerk

Weetjes:

- In de volksmond wordt Cromvoirt ook wel Krommert genoemd.
- Tijdens Carnaval verandert de naam van Cromvoirt in Kneutergat

